

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
ΜΕΤΡΑΝΕ



Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΣΚΥΒΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!

Η ΟΡΓΗ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

**ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ...**

ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ τα δικαιώματα και τις ελευθερίες,
μας στερούν το δικαίωμα στη ζωή!

Μας αναγκάζουν να μεταναστεύουμε
κατά εκατοντάδες χιλιάδες για να γλυτώσουμε από τη
φτώχεια, τη μιζέρια και την ανεργία.

ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ στους χώρους σπουδών
με πειθαρχικά, διαγραφές και Πανεπιστημιακή Αστυνομία
στους φοιτητές, με διώξεις σε μαθητές που αγωνίζονται.
Μας κυνηγούν και μας χτυπούν
στις ίδιες τις γειτονιές που μεγαλώσαμε.

Μας αποκαλούν άχρηστους και αμόρφωτους,
ενώ το σάπιο σύστημά τους μας πετάει έξω από σχολές
και σχολεία με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
και την Τράπεζα Θεμάτων, τις ατέλειωτες εξετάσεις,
το χτύπημα των δωρεάν «παροχών».

ΜΑΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ μια ψεύτικη ζωή μέσα από οθόνες,
μας παίρνουν τη ζωή μέσα από τα ναρκωτικά.

Μας σκοτώνουν στις ράγες των Τεμπών,
στις μηχανές του ντελίβερι, στα εργοτάξια και στα
σκλαβοπάζαρα της σεζόν για τα κέρδη τους.

ΜΑΣ ΠΟΤΙΖΟΥΝ με το δηλητήριο του εθνικισμού
και του φασισμού, βαφτίζοντας εχθρό τον διπλανό μας
για να μας έχουν του χεριού τους.

ΣΗΜΕΡΑ μας θέλουν στη δουλειά με **σκυμμένο το κεφάλι**
στα αφεντικά και στον «ελεύθερο» μας χρόνο
«στρατιώτη» των προέδρων των ΠΑΕ.

ΑΥΡΙΟ θα μας θέλουν κρέας για τα κανόνια
των πολέμων τους, στρατευμένους από τα 18 στην υπηρεσία
τους. Πειθήνια όργανα του ΝΑΤΟ ή αναλώσιμο υλικό
μιας αντιδραστικής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.

Τελικά μας θέλουν μια γενιά «άβουλη, μοιραία και
δειλή», να περιμένουμε κάποιο θαύμα για να σωθούμε.

ΕΜΕΙΣ όμως είμαστε μια **ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ**
και ερχόμαστε για να **ΖΗΣΟΥΜΕ!**

Θέλουμε να σπουδάσουμε, θέλουμε να εργαστούμε, θέλουμε ελευθερίες!

ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ για τη σαπίλα αυτού του κόσμου.

Δεν έχουμε να περιμένουμε κανέναν «Μεσσία» για να μας σώσει.

ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ!

**ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΟΡΓΗ ΜΑΣ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ**

Στις 21 Μάη λέμε ΟΧΙ σε αυτούς που μας κλέβουν τη ζωή.

ΟΧΙ στα κυβερνητικά κόμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ που
υπηρετούν τους ισχυρούς του πλούτου και τα μεγάλα
ιμπεριαλιστικά αφεντικά τους (ΗΠΑ-ΕΕ).

ΟΧΙ στους **ναζι-φασίστες** του Εθνικού Κόμματος και τους
ακροδεξιούς της Ελληνικής Λύσης που είναι το μακρύ τους χέρι.

ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ σε κρυφο-συστημικά κόμματα -
φίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΜέΡΑ 25.

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες
της ηγεσίας του ΚΚΕ που εκτονώνει τις διεκδικήσεις μας
σε «σχέδια νόμου» και την οργή μας σε «πρόγραμμα
διακυβέρνησης».

Η επόμενη μέρα των εκλογών θα φέρει νέο γύρο επίθεσης
στα δικαιώματά μας. **ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ** για το
ρόλο του αστικού κοινοβουλίου και λέμε καθαρά ότι «αν οι
εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες».

ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΜΕ σε ψευτοδιλήμματα, **ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ** τους
εκβιασμούς των κυριάρχων, **ψηφίζουμε κατά συνείδηση**
ΕΝΑΝΤΙΑ στο σύστημα της Ιμπεριαλιστικής Εξάρτησης και
της Καπιταλιστικής Εκμετάλλευσης.

Στις 21 Μάη ενισχύουμε τη φωνή
της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και του
ΑΓΩΝΑ. Ψηφίζουμε-στηρίζουμε το ΚΚΕ(μ-λ).

ΝΕΟΙ-ΝΕΕΣ ΤΟΥ

ΚΚΕ(μ-λ)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό)

www.kkemi.gr

